



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 18 februari 2024
Kleur: paars

Eerst zondag 40-Dagentijd

Voorganger:	ds. Pieter Overduin
Ouderling van dienst:	Addie de Bree
Organist:	Connie van Hermon
Koster:	Patrick de Koning
Videowall:	Finie Herrebout

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Omzien naar elkaar

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief, bij de kerkenraad bekend, verblijft niemand in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen vanuit de Pg PSS naar de heer Duister in Sas van Gent en namens de Pg Hoek naar de heer J. Mieras, Lovendieke.

Bij de komende dienst:

Zondag 25 februari 2024, Tweede Zondag van de 40-Dagentijd. De dienst begint om 10.00 uur en ds. Wim Jansen uit Vlissingen hoopt hierin voor te gaan. Tijdens deze periode staat er een liturgisch bloemstuk in de kerk en volgen we met de kinderen het project van Kind op Zondag.
Het thema is *Goed dat jij er bent!*

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kliederkids, Hoek
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat.

Orde van dienst

Thema: Wat heb je nodig?

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Tekst bij de liturgische schikking: *Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept
Luister
nieuw bewustzijn*

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtslied: 'Heil hem wien God een plaats bereidt'
Lied 91: 1 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet en Drempelgebed (daarna gaan allen zitten)

Zingen: 'Omdat hij Mij zijn hart toewendt'
Vervolg Lied 91: 7

Inleiding bij de dienst

Gebed om ontferming

Zingen: 'O Vader, trek het lot U aan'
Lied 995: 1 en 2

Apostelwoord uit 1 Petrus 3: 18 t/m 22

Zingen: 'God roept de mens op weg te gaan'
Lied 542: 1, 2 en 3

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften

Met de kinderen – 40-Dagentijdproject Kind op Zondag – Goed dat je er bent!
Vandaag: wat heb je nodig?



Projectlied:

refrein

Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

1. En-ge-len in de woestijn
zullen voor je zor-gen.
Zo zal God dichtbij je zijn
el - ke nieuwe morgen.

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v. Kobi Heeringa

(Profeten)lezing: Jeremia 1: 4 t/m 19

lector: Ad Eggebeen

Zingen: 'Om Sions wil zwijg ik niet stil'
Lied 176: 1 en 4

Evangelielezing: Markus 1: 12 t/m 15

Zingen: 'O lieve Heer, geef vrede'
Lied 1009: 1, 2 en 3

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgel- of pianospel

Zingen: 'Christus naar wie wij heten'
Lied 544: 1, 2 en 5

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk

Wij belijden ons christelijk geloof (tekst van hernieuwd belijden: Sytze de Vries; uit: *Bij gelegenheid II*, p. 175v). (zo mogelijk staande)

(...) en wij zullen zingen, de Ene, de Eeuwige,

tot al wat bestaat nieuw is geworden en

Hij zal zijn alles in allen!

Allen: AMEN (gesproken).

Zingen: 'Eer aan de Vader en de Zoon'
Lied: 542: 4

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder muzikale bijdrage.

Collecte diaconaat: Omzien naar gevangenen



In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Gebeden - dankgebed en voorbeden, stilgebed,
afgesloten met 'Onze Vader'

Slotlied: 'Nu wij uiteengaan' (zo mogelijk staande)
Lied 423: 1, 2 en 3

Heenzending en Zegen
beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

**Aansluitend aan de dienst is iedereen van harte welkom in de
ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris**

Dringende oproep!

Sinds 2022 worden er door vrijwilligers vanuit onze kerk, iedere week op donderdagmiddag, voedselpakketten opgehaald bij de Voedselbank in Terneuzen en bezorgd bij een gezin in Hoek zonder vervoer. Een van de vrijwilligers is langdurig ziek en daarom zoeken we met spoed een nieuwe vrijwilliger. Je bent 1x in de 4 weken aan de buurt. En je hebt een vaste week. Onderling ruilen kan altijd natuurlijk. Daarnaast zoeken we ook een vrijwilliger die iedere 5e donderdag kan, dus dan ben je 4x in het jaar aan de beurt.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Tamar Hoebé, telefoonnummer:

06-16826121, emailadres: thoebe@hotmail.com

Komende weken

Dinsdag 20 februari: Open kerk en Middagebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.

Het Middagebed vindt plaats om 13.15 uur.

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Mededelingen

40-Dagentijd 2024

Woensdag was het as-woensdag en is de 40-Dagentijd begonnen.

De veertigdagentijd is de voorbereidingstijd op weg naar Pasen.

We worden uitgenodigd om bewust te leven.

Van oudsher noemt de kerk dat 'de vasten' en werd vooral vlees en snoep gelaten. De zondag is een feestdag en dan hoef je niet te vasten. Dit jaar starten de veertig dagen op 14 februari en duren tot zaterdagavond 30 maart als we de Paasnacht vieren. 'Ga je mee?!' op weg naar God in jezelf en je medemens?

Iedere zondag: "Kerk in Actie" tafel

Iedere zondag is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de actie van de afgelopen week. Dit doen we aan de lange "Kerk in Actie" tafel tijdens het koffie drinken. Neem eventueel een voorwerp mee, wat je die week gevonden hebt en wat bij het thema past.



Vastenactie 40-Dagentijd – Ga je mee?!

Week 1: maandag 19 februari t/m zaterdag 24 februari: Verwonder je!



Probeer deze week een stiltewandeling in de natuur te maken (10 minuten kan ook!). Kijk om je heen en zie het wakker worden van de lente. Neem iets mee wat je vindt en wat bijzonder is in het gewone. Dank God voor wat je vindt en geniet van de schepping.

Woensdag 21 februari: Meditatieve wandeling. verzamelen om 13.00 uur bij de kerk

We wandelen ongeveer een uur in tweetallen en krijgen vragen mee om met elkaar te overdenken. Na afloop is er gelegenheid om samen wat te drinken en gedachten uit te wisselen.

Woensdag 21 februari: Groot Huisbezoek om 19.30 uur

We zijn welkom bij de familie Kindt, Graaf van Vlaanderenstraat 12 te Philippine. Iedereen met interesse in het leven en werk van Ety Hillesum is welkom. Een berichtje naar de dominee of de familie dat u komt is handig voor het aantal stoelen en kopjes koffie en thee.

Woensdag 21 februari om 19.30 uur.

Ety werd bekend door de publicatie van een bloemlezing uit haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust.

Bij de familie Siersema was het gezellig en de kamer was (bijna) vol. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn én omdat deze middag naar meer smaakt doen we



het nog eens! Welkom voor een kennismaking met Etty Hilesum bij de familie Kindt in Philippine. Deze keer op een avond.

Kent u haar niet? Dan is dit het moment om haar te leren kennen. Haar levensverhaal zal worden verteld en we zullen stilstaan bij citaten van haar boeken en brieven.

Dinsdag 27 februari: God in de klimaatcrisis.

Interactieve workshop met Alfred Slomp

Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat?
En hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op gang?
Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?

Protestantse gemeente Terneuzen, Koninginnelaan 4, aanvang 19.30 uur

Meer info? Poster pagina 8, kijk op <https://godindeklimaatcrisis.nl/> of vraag het aan ds. Saskia Ketelaar mobiel: 0032-487286884 of mail naar saskia.ketelaar@scarlet.be
Een link naar een filmpje: God in de Klimaatcrisis (youtube.com)

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Website Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil:
www.protestantsegemeente.nl

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl



GOD IN DE KLIMAATCRISIS



Een interactieve workshop over zinvol handelen in tijden van klimaatverandering. Hoe hou je hoop in een snel veranderende wereld? Welke duurzame keuzes maken nu écht verschil voor het klimaat? En hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld? Kom ook en ontdek hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Dinsdag 27 februari | 19:30 uur

Protestantse gemeente te Terneuzen, 'De Ontmoeting'

Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen

VAN HARTE WELKOM!

Kijk voor meer informatie op www.godindeklimaatcrisis.nl
Deze workshop is georganiseerd door de Protestantse gemeente te Hoek
in samenwerking met de Protestantse gemeente te Terneuzen.



**Protestantse gemeente
te Hoek**

 **Wijkgemeente
De Ontmoeting**
Protestantse gemeente te Terneuzen

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl