



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 4 februari 2024
Kleur: groen

Zondag Werelddiaconaat

Lepeltjes zondag

Voorganger:	ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst:	Addie de Bree
Organist:	Connie van Hermon
Koster:	Bart Kindt
Videowall:	Nelly Mol

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Omzien naar elkaar

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief, bij de kerkenraad bekend, verblijft niemand in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen vanuit de Pg PSS naar fam. Vercouteren in Sas van Gent en namens de Pg Hoek naar Riet en Leen van Hoorn, Narcissenlaan.

Feestelijk bericht

Op woensdag 7 februari vieren Leen en Rineke Dieleman hun 55 jarig huwelijk. We wensen hen samen met allen die hen lief is, een bijzondere dag toe en Gods zegen voor de toekomst.

Bij de komende dienst:

Zondag 11 februari 2024 dienst om 10.00 uur, waarin ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Met onze vrijwilligers bieden wij concrete, praktische hulp aan mensen op de vlucht. Doneer of word vrijwilliger en help mee!

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat.



Orde van dienst

Thema: 'Laten we verder gaan'

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtslied: 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'
Lied van Gods aanwezigheid
Lied 275: 1 en 2

(zo mogelijk staande)

Stil gebed

Votum en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Inleiding bij deze zondag

Zingen: vervolg 'Gij zijt in alles diep verscholen'
Lied 275: 4 en 5

Kyriegebed

Glorialied: 'Vreugde, vreugde, louter vreugde'
Uit Hemelhoog, lied 624: 1 en 4

Dienst van de Schriften

Gebed van de zondag

Kinderlied: 'Ik ben dankbaar' Opwekking voor kids
Tekst & Muziek: Wim Bevelander

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v. Daniëlle Rijksen

Evangelielezing: Marcus 1: 29 – 39

lectrice: Corry Siersema

Zingen: 'Iedereen zoekt u, jong of oud'
Lied 837: 1, 3 en 4

Lezing uit de Brieven: 1 Korinthiërs 9: 3 – 11

Zingen: 'Neem mijn leven, laat het Heer'
Lied 912: 1, 2, 4 en 10

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgel- of pianospel

Zingen: 'God is tegenwoordig'
Lied 906: 1, 6 en 8

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Filmpje bij de collecte - Bangladesh

Inzameling van de gaven onder muzikale bijdrage

de collecte is bestemd voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat; Bangladesh

Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen.

Hier maken boeren zich geen zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de gevolgen voor vandaag en morgen!

Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Moment van gedachtenis

(zo mogelijk staande)

aansluitend wordt er een steentje in de Levensboom gelegd

Zingen: 'Niemand leeft voor zichzelf'
Lied 961

Gebeden - dankgebed en voorbeden, stilgebed,
afgesloten met 'Onze Vader'

Slotlied: 'Wij delen'

Lied Kerk in Actie tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth

(zo mogelijk staande)

Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou en met iedereen
de hoop en liefde van God
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort
Zo mogen wij delen met handen en hart
totdat het een overvloed wordt.

Zij delen ver weg, we delen dichtbij
één kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag
als delen een deel van ons wordt.

Heenzending en Zegen

beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

**Aansluitend aan de dienst is iedereen van harte welkom in de
ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris**

**Na de dienst worden de kaarten voor de Paasgroetactie uitgedeeld
zie voor info verder op pag. 6**

Komende weken

Dinsdag 6 februari: Open kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.

Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Dinsdag 6 februari: Eet je mee?

Eethoek voor alleenstaanden

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan. De kosten bedragen € 10,00 per persoon.

De maaltijd begint om 18.00 uur.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.

Graag aanmelden uiterlijk maandag 5 februari, bij Catrien Mol (0115-441397).

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Nederlandse Gereformeerde Kerk

Donderdag 8 februari: Lees je mee? aanvang 10.00 uur

In Philippine, bij Annelies Hamelink,

We lezen de laatste twee hoofdstukken van het boek 'Wat je wel kunt doen' van Alfred Slomp

Hierna komt Alfred Slomp naar ons toe!

De workshop 'God in het klimaat' zal op dinsdag 27 februari in de kerk van Terneuzen plaatsvinden. Aanvang 19u30.

Iedereen is welkom voor een hartverwarmend en hoopvol verhaal!

Dinsdag 11 februari: Kerkenraadsvergadering aanvang 19.30 uur

Mededelingen

Schrijf je mee? - een groet, doet goed

Ook dit jaar ontvangen duizenden gedetineerden een kaartje met Pasen. Zo'n groet doet goed: zij kunnen een hart onder de riem in hun situatie goed gebruiken.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Traditiegetrouw organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie in de Veertigdagentijd de Paasgroetenactie. Honderden kerken in het hele land doen mee: gemeenteleden schrijven een groet naar gedetineerden in binnen- en buitenland. Het thema van dit jaar is '*Ga mee!*'

Inleven in situatie

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie.

“De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart”, was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. Beide afbeeldingen op de kaarten van 2024 zijn gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle.

Centrale verzending

De kaarten worden in een verzamelenvelop naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht gestuurd. De kaarten worden daar gesorteerd, verdeeld en verzonden naar gevangenis en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk.

Tips voor een persoonlijke bemoediging op de paaskaart:

- 1. Gods liefde voor mensen is zo groot, dat God zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven.*
- 2. God, Vader van onze Heer Jezus, bescherm mij. Houd mij vast wanneer ik wankel, als mijn wortels moeizaam hechten en ik dreig te vallen.*
- 3. De Heer is met jou in de ochtend, in de avond, in jouw komen en jouw weggaan, in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met jou.*
- 4. Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent: kind van God.*
- 5. Je bent mens, geschapen naar Gods beeld.*
- 6. Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.*

Workshop: God in de klimaatcrisis.

Hoe houden we hoop in deze snel veranderende wereld?

Een positief verhaal!

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op de natuur. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar.

We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hards geraakt worden.

Wat kan je doen?

Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin?

Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt?

En hoe houd je de hoop vast?

God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop over zinvol handelen.

Op dinsdag 27 februari komt Alfred Slomp naar ons toe met zijn nieuwe workshop 'God in de klimaatcrisis'.

Hij neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat?

En hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op gang?

Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?

Over deze workshop werd gezegd:

'Alfred Slomp was bij ons voor de workshop God in de klimaatcrisis.

Hij verstaat de kunst om een zwaar thema op een uitnodigende, hoopvolle en niet moralistische wijze te brengen. De interactieve werkvormen brengen in beweging, letterlijk maar zeker ook figuurlijk. Er ontstond een levendige uitwisseling. Een echte aanrader!'

'Een inspirerende interactieve workshop waar vaart in zit en die je zeker aan het denken zet! Met Gods mooie schepping gaat het niet goed, dus ga er ook mee aan de slag!'

'Alfred heeft ons met een aanstekelijk enthousiasme en een sprankelend hoog energieniveau meegenomen in een verkenning van de klimaatcrisis. Hoe ga je daar als gelovige mee om? Korte toelichtingen, interactieve discussies en afwisselende filmpjes maakten het een inspirerende avond!'

'Een inspirerende interactieve workshop. Ik kan wel degelijk mijn steentje bijdragen aan het opwarmen van Gods mooie schepping!'

Welkom!

Meer info? Kijk op <https://godindeklimaatcrisis.nl/>

of vraag het aan ds. Saskia Ketelaar mobiel: 0032-487286884 of mail naar saskia.ketelaar@scarlet.be

Een link naar een filmpje: God in de Klimaatcrisis ([youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=...))

GOD IN DE KLIMAATCRISIS



Een workshop
door **Alfred Slomp**

Een interactieve workshop over zinvol handelen in tijden van klimaatverandering. Hoe hou je hoop in een snel veranderende wereld? Welke duurzame keuzes maken nu écht verschil voor het klimaat? En hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld? Kom ook en ontdek hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Dinsdag 27 februari | 19:30 uur

Protestantse gemeente te Terneuzen, 'De Ontmoeting'
Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen

VAN HARTE WELKOM!

Kijk voor meer informatie op www.godindeklimaatcrisis.nl
Deze workshop is georganiseerd door de Protestantse gemeente te Hoek
in samenwerking met de Protestantse gemeente te Terneuzen.



**Protestantse gemeente
te Hoek**

 *Wijkgemeente*
De Ontmoeting
Protestantse gemeente te Terneuzen