



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 14 februari 2021
Kleur: groen

6^e Zondag na Epifanie

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Voorganger: | ds. Pieter Overduin, Hulst |
| Ouderling van dienst: | Elly Tollenaar |
| Organist: | Akko de Feijter |
| Koster: | Leen Dieleman |
| Videowall: | Andrea van Hermon |

Uitzending kerkdiensten

U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl
Ook later is dat nog mogelijk.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij de kerkenraad bekend verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis, in het ziekenhuis of elders.

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen naar dhr. en mevr. van der Hoofd, Lijsterbesstraat 2.

Bij de burens van ons kerkgebouw is een dochtertje en zusje geboren; Jasmijn. Met een hartelijke felicitatie worden ook daar vandaag bloemen bezorgd.

Bij de komende dienst

alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 21 februari, Eerste Zondag 40-Dagentijd hoopt om 10.00 uur drs. Kelly Keasberry uit Antwerpen voor te gaan.

De collecte na afloop van de dienst is bestemd:

50% voor Kerk en pastoraat en 50% voor Kerk in Actie.

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

De kaars voor de Kinderkring brandt

Aanvangslied: Psalm 67 (zo mogelijk staande)
Lied 67: 1
de voorganger zingt met begeleiding van de organist

Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)

Zingen: Psalm 67
Lied 67: 2
de voorganger zingt met begeleiding van de organist

Inleidende woorden voor de kinderen



Kinderlied: 'Naäman woonde in het land naast Israël'
Lied 174
CD: Met hart en ziel III

Gebed bij de schriften

Schriftlezing: Marcus 1: 40 – 45 lectrice: Corry Siersema

Zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht'
Lied 834
de voorganger zingt met begeleiding van de organist

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Antwoordlied: 'Verdoofd en schamper'
Lied 924
CD: Met hart en ziel III

Aandacht voor de collecten

Dank- en Voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Slotlied: 'Nu laat ons God de Here' (zo mogelijk staande)
Lied 863: 1, 2, 4 en 6
de voorganger zingt met begeleiding van de organist

Uitzending en Zegen met drie maal gezongen Amen

Orgelspel

**Collecte bij de uitgang bestemd voor 50% Kerk & Pastoraat
50% Kerk in Actie**

Collecteren in tijden van corona, nu de kerk weer gesloten is.

- Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus van de kerk aan de Langestraat. Gelieve de envelop te adresseren aan: kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.
- Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.

Het totaalbedrag wordt als volgt besteden:

50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.

Komende weken

Open kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur. We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand. U en jij: van harte welkom!

Woensdag 17 februari, aswoensdag is het de eerste dag van de 40-Dagentijd. De tijd op weg naar Pasen.

Een spoor van Liefde heet dit jaar het project van het NBG voor de kinderen. Kerk in Actie geeft aan de hand van de Zeven Werken van Barmhartigheid aandacht aan deze bijzondere tijd van bezinning. De liturgische schikking sluit daarbij aan.

Net als andere jaren is er voor thuis een **40-Dagentijdkalender** met o.a. mooie teksten, tips om te vasten, recepten en afbeeldingen.

Het thema is: *Ik ben er voor jou.*

Ook de **Paasgroetenactie**, aandacht voor gevangenen met een kaart, gaat dit jaar gewoon door. Wel in aangepaste vorm; kaarten uitdelen in de kerk kan dit jaar niet. Wilt u meeschrijven?

Laat het ons weten! dan ontvangt u de kaarten thuis.

(tel. 0115-617011 of scribaat@pknhoek.nl)

Doopjurken tentoonstelling

Aan een doopjurk is vaak een bijzonder (familie)verhaal verbonden.

Vanuit de werkgroep Liturgie & Eredienst is het idee ontstaan om een doopjurken tentoonstelling te organiseren. Het doel is om doopjurken uit zoveel mogelijk jaren te laten zien en de verhalen daarbij te delen.

Heeft u ook een doopjurk die tentoongesteld mag worden?

Laat het ons weten.

Graag uiterlijk 31 maart.

Via scribaat@pknhoek.nl of tel. 0115-617011

Woensdag 10 februari waren de kinderen uitgenodigd om in de kerk verf te komen halen en daarmee stenen te beschilderen en die ergens neer te leggen. Anderen die deze stenen vinden, worden er vast vrolijk van!



'Delta voor Indonesië' – Soepactie



Een prachtige bijdrage voor de projecten in Indonesië. Vijftig liter soep wordt er door Catrien, Ada, Corry, Adri-Anne en Ineke gekookt en rondgebracht!



Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt:

Hartelijk dank!!



Gezamenlijke online activiteit Ring Zeeuws-Vlaanderen

God in de supermarkt

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen gebruiken en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent niet dat de mensen alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over de aarde betekent dat we er verantwoordelijkheid voor hebben en op een goede

manier met de aarde moeten omgaan. In de gelijkenis over de talenten legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de dingen die je in beheer hebt gekregen (Matteüs 25:19).

Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon. Telkens staat er: 'God zag dat het goed was.' Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2).

Tijdens een online workshop op **donderdagavond 25 maart** gaan we samen in gesprek hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen in de supermarkt bewustere keuzes kunnen maken. De workshop heet dan ook "**God in de supermarkt**".

De workshop sluit aan bij het weekthema van het 40-dagentijdproject: De hongerigen eten geven.

De workshop duurt van **19:30 – 21:30** en wordt gehouden via het programma Teams. Ben je hier niet bekend mee, geen probleem! Geef het dan wel even aan bij je aanmelding.

Het mooiste zou zijn als we vanuit de RING Zeeuws-Vlaanderen vanuit elke kerk vertegenwoordigd zijn.

Opgeven kan via diaconie@pknaxel.nl

Wij hebben per opgave een mailadres nodig, om de link naartoe te kunnen sturen.

Opgeven vóór 20 maart.

Kijk voor meer informatie op www.godindesupermarkt.nl

Ps. Wilt u, nu de kerk gesloten is, de Zondagsbrief graag thuis ontvangen?

Laat het weten! via Cor-Elli de Bruijn: tel. 0115-617011

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl