



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
31 december 2020
Kleur: Wit

Oudjaarsavond

Voorgangers:	Ouderlingen Elly Tollenaar en Ada Dieleman
Ouderling van dienst:	Wim de Putter
Koster:	Patrick de Koning
Videowall:	Andrea van Hermon

Uitzending kerkdiensten

U kunt de dienst om 19.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl
Ook later is dat nog mogelijk.

Woord & Beeld
alweer een jaar voorbij



Orde van dienst

Orgelspel door Gert van Hoef –

‘Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta’ (eigen improvisatie)

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Openingslied: Psalm 90 (zo mogelijk staande)

Lied 90: 1 en 8

Nederland Zingt vanuit de Sint Willibrordus Basiliek in Hulst

Bemoediging en Groet

Gebed

Schriftlezing: Genesis 33

Overdenking

Lied: ‘Ik zal er zijn’ door Sela
Nederland Zingt Dag, 2015

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ‘Ik ben bij jou!’
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gedicht uit Woord & Dienst van Lennart Aangeenbrug

Alweer een jaar voorbij.
Wat kon er gedaan worden?
In ieder geval weinig op de oude manier.
Heeft spinrag zich overal kunnen nestelen?

Alweer een jaar voorbij.
Wat was er veel onvoorzien!
Zoeken naar bescherming en creativiteit.
Opeens een maatschappij anders ingericht!

Is alweer het jaar voorbij?
Na regen komt zonneschijn!
Hoelang de donkerte nog gaan duren?
Wie weet, maar licht wint toch altijd!

Gebeden, besloten met het 'Onze Vader'

Slotlied: 'Groot is uw trouw o Heer'
Lied 885 Nederland Zingt vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht

Heenzending en Zegen

Orgelspel door Martin Mans – 'Blijf bij mij Heer'

Collecte bij de uitgang bestemd 50% voor kerk en Pastoraat
50% voor Kerk in Actie

Collecteren in tijden van corona,

- Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus van de kerk aan de Langestraat. Gelieve de envelop te adresseren aan: kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.
- Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.

Komende weken

Open kerk en Middaggebed

De kerk is ook de komende week op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur. We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand. U en jij: van harte welkom!

Bij de komende dienst

alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 januari hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. Natuurlijk zal er aandacht zijn voor het begin van het nieuwe jaar. Al zal dat anders verlopen dan voorgaande jaren. Na de dienst is er één collecte, deze is voor 50% voor de kerk en pastoraat en voor 50% voor Kerk in Actie.

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl