



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief Zondag 25 augustus 2019 Kleur: Groen

Voorganger:	ds. Jan de Visser uit Middelharnis
Ouderling van dienst:	Ko Dieleman
Organist:	Akko de Feijter
Koster:	Patrick de Koning
Beamer:	Finie Herrebout
Crèche:	Cor-Elli de Bruijn

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar mevr. Klaassen, Langestraat

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. Iedereen is van harte welkom! Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Binnenkomen

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Jonie Rijkse

Morgenlied: 'God is tegenwoordig' (zo mogelijk staande)
Lied 906: 1 en 6

Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)

Zingen: 'Heer, U doorgrondt en kent mij'
Lied 139b

Kyrië

Glorialied: 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' Lied 868:1

Lezen en Luisteren

Gebed bij de opening van de Schriften

Met de kinderen

Wij zingen het kinderlied (2x): 'Geroepen om op weg te gaan'
Lied 832

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Marinka Mahu

Schriftlezing: Jeremia 23: 23 – 29 lectrice: Jenny Wilson

Zingen: Psalm 82: 1 en 3

Schriftlezing: Lucas 12: 49 – 56

Acclamatie na de lezingen – Lied 339a

Prediking

Orgelspel

de kinderen komen terug in de kerk

Zingen: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' Lied 388

Delen en Bidden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

De collecte is bestemd voor het jeugdwerk

Gebeden

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –
gezamenlijk (gezongen) bidden van het ‘Onze Vader’

Lied 1006

Zingen en Zegen

Slotlied:

‘Nu wij uiteengaan’
Lied 423: 1 en 2

(zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegen

Aansluitend zingen: ‘Nu wij uiteengaan’
Lied 423: 3

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

**Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst koffie,
thee en fris in de ontmoetingsruimte.
U en jij bent van harte welkom!**

Bij de komende diensten

Zondag 1 september vieren we de dienst waarin ds. Saskia Ketelaar verbonden zal worden aan onze gemeente en zij intrede zal doen.

Zowel ds. Saskia Ketelaar als ds. Arie van der Maas gaan in deze dienst voor
Aanvang van de dienst is 15.00 uur

We hopen deze dienst met velen van binnen en buiten de gemeente te vieren

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Missionair, Proef de kerk

Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht burens, vrienden, kennissen, collega's uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te 'proeven' aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen.

Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.

Bij de uitgang wordt er geïncollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd om ds. Saskia Ketelaar en haar gezin de hand te drukken en is er koffie, thee, frisdrank en iets lekkers in de ontmoetingsruimte.

's Morgens om 10.00 uur is er geen dienst.

Mededeling:

Zondag 16 september vieren we de Startdienst; het begin van het nieuwe winterwerkseizoen.

Na de dienst is er natuurlijk koffie, thee, fris en iets lekkers en is er een beleveniswandeling. Deze wandeling is mede tot stand gekomen door het Nederlands Bijbelgenootschap die daar mooie suggesties voor heeft gedaan. De belevenis wandeling draait om de beleving:

Hoe beleven wij het wonder van de natuur?

Tijdens de wandeling (ong. 3 kwartier) staat naast de beleving het gesprek centraal. U maakt de wandeling in kleine groepjes en gaat a.d.h.v. vragen met elkaar in gesprek.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te wandelen dan liggen er enkele groene vragen in de ontmoetingsruimte waar u met elkaar over in gesprek kunt gaan.

Na de wandeling komen we samen voor de lunch in de ontmoetingsruimte.

Op de statafels vindt u vanaf vandaag 2 intekenlijsten:

voor op te geven om mee te eten en

voor op te geven wanneer u hapjes wilt verzorgen.

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!