



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen

Voorganger:	dhr. Klaas Bos uit Goes
Ouderling van dienst:	Ada Dieleman
Organist:	Joke de Putter
Koster:	Ko Dees
Video Wall:	Joris Vasse

Aan alle kinderen in de kerk:

Tijdens de schoolvakantie is er geen rooster voor het aansteken van de kaars voor de kinderkring. Vind jij het leuk om de kaars aan te steken?

Dat mag!

Aan het begin van de dienst wordt gevraagd wie het wil doen, steek je vinger maar op!

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Johan en Corry Zwart in Lovendieke

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, is er niemand uit onze gemeente opgenomen in het ziekenhuis.

We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Iedereen is van harte welkom!

Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Orde van de dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door één van de kinderen

Intochtspalm: Psalm 48: 1 en 3 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)

Zingen: Psalm 149: 1

Gebet van inkeer

Leefregel

Zingen: 'Kom Schepper God, o Heilige Geest' Lied 670: 1 en 3

Dienst van Het Woord

Gebet bij de opening van het Woord

Met de kinderen

Wij zingen het kinderlied (2x): 'Geroepen om op weg te gaan'
Lied 832

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Corien de Haas

Schriftlezing Oude Testament: Samuel 16: 4 - 13 lectrice: Corry Siersema

Zingen: 'Uw woord omvat mijn leven' Lied 119a: 1

Schriftlezing Nieuw Testament: Matteüs 19: 13 en 14

Zingen: 'Uw woord omvat mijn leven' Lied 119a: 4

Verkondiging 'Laat de kinderen tot Mij komen'

Orgelspel

de kinderen komen terug in de kerk

Zingen 'Abba, Vader, U allen'
Lied 886

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

De collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

Gebeden Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –
gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'

Heenzending en Zegen

Slotlied: 'Laat ons de Heer lofzingen' (zo mogelijk staande)
Lied 864: 1 en 2

Wegzending en Zegen

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen (lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

**Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst
koffie, thee en fris in de ontmoetingsruimte.
U en jij bent van harte welkom!**

Wie kan en wil er meehelpen bij het wekelijkse 'koffiedrinken' in de maand augustus?
Er ligt een intekenlijst op de statafel bij de ingang van de kerkzaal.
Bij voorbaat dank!

Bij de komende dienst

Zondag 4 augustus, hoopt om 10.00 uur dhr. Johan Goossen uit Tiel voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het werk van de plaatselijke Zending.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Op deze eerste zondag van de maand is iedereen, zoals altijd van harte uitgenodigd om elkaar na de dienst te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.

Bij de komende weken

Dinsdag 6 augustus: Eethoek voor alleenstaanden

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan. De kosten bedragen € 8,00 per persoon.

De maaltijd begint om 18.00 uur,

u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.

Graag aanmelden voor 2 augustus bij Catrien Mol (0115-441397).

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v)

Dinsdag 20 augustus: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl



Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van
de dienst van bevestiging en intrede waarin

mevrouw ds. S.L. Ketelaar

als predikant aan onze gemeente zal worden verbonden.
De bevestiging zal worden verricht door ds. A.P. van der Maas

Deze feestelijke dienst vindt plaats op zondag 1 september 2019,
aanvang 15.00 uur, aan de Langestraat 6 in Hoek.
Wij zouden het fijn vinden u dan te ontmoeten.

Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid voor het houden van een
korte toespraak en kunt u ds. Saskia Ketelaar en haar gezin feliciteren.

Graag horen wij uiterlijk 19 augustus met hoeveel personen u komt
en of u een korte toespraak wilt houden.
U kunt dit mailen naar scribaat@pknhoek.nl

Namens de kerkenraad
Henk Siersema, voorzitter
Marinka Mahu-Maas, scriba

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.*

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!*

Lied 388