



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 19 mei 2019
Kleur: Wit

5^e Zondag van Pasen

Voorganger:	ds. Egbert Rooze uit Antwerpen
Ouderling van dienst:	Ada Dieleman
Organist:	Connie van Hermon
Koster:	Finie Herrebout
Video Wall:	Andrea van Hermon
Crèche:	Daniëlle Rijksen

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar mevrouw Francke, Azaleastraat 3, zij is weer terug thuis vanuit 'Ter Schorre'.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.
We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Paaskaarsen

De paaskaarsen die het afgelopen jaar als symbool van Het Licht hebben gebrand zijn weer naar gemeenteleden gebracht.

Op beide de kaarsen staat één van de oudste tekens:
het Chi Rho-monogram.

Shi is de letter X. Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos.

Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven.
Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar.

De grote paaskaars is nu bij Heino en Wil Steenhuis in de Julianastraat, de paaskaars uit de dag-kapel is bezorgd bij Dini en Judith Reimink, Korenbloemstraat 10. Ze waren er allen blij mee!

Orde van de dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Emily de Koning

Intochtslied: Psalm 145: 1 en 3 (zo mogelijk staande)

Votum en Groet (daarna gaan allen zitten)

Inleiding op de dienst

Kyrië en Gloria: 'Voor mensen die naamloos'
Lied 647

Gebed om ontferming

Zingen: 'Bron van liefde, licht en leven'
Lied 793: 1 en 3

Woorden van bevrijding

Dienst van de Schriften

Met de kinderen

Wij zingen het kinderlied (2x): 'Geroepen om op weg te gaan'
Lied 832

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Dagmar Elve

Gebed om opening van Gods Woord

Eerste Lezing: Deuteronomium 6: 1 – 9 Lectrice: Ada Dieleman

Zingen: 'Wie oren om te horen heeft' Lied 320

Tweede lezing: Johannes 13: 31 – 35

Zingen: 'Wij komen als geroepen' Lied 612: 1 en 2

Prediking

Orgelspel

de kinderen komen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

bestemd voor het werk van de plaatselijke Z.W.O.

Gebeden

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –
gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'

Slotlied:

'Liefde, eenmaal uitgesproken'
Lied 791

(zo mogelijk staande)

Wegzending en Zegen

Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

Bij de komende vieringen en diensten

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. Iedereen is van harte welkom! Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Zondag 26 mei hoopt om 10.00 uur ds. Jan de Visser uit Middelharnis voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het werk van de plaatselijke Diaconie, deze heeft de collecte bestemd voor het project dat we als gemeente via Eli van Leenen ondersteunen in Nuwat, Nepal. Het schoolgeld voor de kinderen wordt altijd in mei betaald, vandaar dat er op deze zondag voor dit project is gekozen. In de ontmoetingsruimte ligt er een fotoalbum zodat u kunt zien waar uw bijdrage naar toe gaat. Van harte bij u aanbevolen! Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. Na de dienst is iedereen van harte welkom in de ontmoetingsruimte om de 25 jarige trouwdag van Akko en Doretha mee te vieren:

♥DV 27 mei 2019, zijn wij 25 jaar getrouwd en wij willen jullie dan ook uitnodigen om de 26^e mei na de kerkdienst te blijven, voor koffie met gebak en een borrel met diverse versnaperingen.

Liefs Akko & Doretha de Feijter ♥



Op zondag 26 mei wordt ook de derde Ringzondag gevierd. U en jij bent van harte welkom om mee te gaan!

Zondag 26 mei:



Ringzondag in Aardenburg

Hierbij vanuit Aardenburg de uitnodiging voor de derde Ringzondag.

De kerkdienst op deze zondag wordt de 'Baafse Beleving' genoemd.

De dienst begint om 10.00 uur in de Sint Baafskerk, St. Bavostraat in Aardenburg.

'De Baafse Beleving is een kerkdienst, waarin we de gebruikelijke kerkelijke elementen ondergeschikt maken aan wat naar onze opvatting het belangrijkste is in de kerkdienst: *'woord en de muziek'* Het woord betreft een inspirerende vertelling gebaseerd op een Bijbelverhaal. Het gaat erom dat je wordt geraakt door de vertelling en door de muziek. Met andere woorden: het gaat om beleving. De Baafse Beleving zou je een concert in liturgische setting kunnen noemen of een concert met een verhaal.

Op 26 mei draait het in de vertelling om Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk. Kinderen van één vader, maar met verschillende moeders.

Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het einde van de tunnel.

Ds. Edward van der Kaaij heeft de intentie om het prachtige bijbelse verhaal te vertolken. Ad van de Wege tekent voor de muziek, maar niet alleen hij.

De Belgische hoboïst Luk Callens (Antw.) blaast hoog van de toren.

Toegang gratis.

Een donatie ter bestrijding van de kosten is mogelijk via de collecte.

Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei is er bij ons in de kerk geen dienst. Graag verwijzen we u door naar de diensten bij onze buurgemeenten: Philippine, 10.00 uur ds. Dick Stap
Terneuzen, Goede Herderkerk, 10.00 uur ds. Huub Smeets
en op ons dorp bij de Gereformeerde kerk (v), 9.30 uur ds. Johan Harmanny

Zondag 2 juni op deze bijzondere zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren hoopt om 10.00 uur ds. Wim Jansen uit Vlissingen voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het werk van de plaatselijke ZWO. Na de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Zondag 9 juni, Pinksteren, vieren we een verhalendienst.
‘OP HET LEVEN!’ – Het verhaal van Lazarus

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Akko de Feijter, orgel

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten.

Dat gebeurt in deze dienst, met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Akko de Feijter muzikaal meewerkt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven!

Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Mededelingen

Dank aan alle spaarders!

De zegeltjes actie van Coop heeft 17 dozen opgebracht voor dorpsgenoten die wel een steuntje kunnen gebruiken.

Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt heel hartelijk dank.

In het bijzonder natuurlijk Lyda van Hermon en Corrie Harms voor dit initiatief en de uitvoering er van!!

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl