



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief **Zondag 17 februari 2019** Kleur: Groen

Voorgangers:	Reverend Ank Muller uit Vlissingen
Ouderling van dienst:	Ko Dieleman
Organist:	Connie van Hermon
Koster:	Ko Dees
Video Wall:	Kees Biesheuvel
Crèche:	Anica Mol

De eerste Ringzondag;

een dienst zoals altijd, toch een bijzondere zondag.

Vandaag vieren we samen met andere gemeenten de eerste Ringzondag. De Ring heeft als doel ontmoetingen tussen gemeenten in Zeeuws Vlaanderen te organiseren om zo elkaar beter te leren kennen. In de toekomst kan er misschien op bepaalde terreinen samengewerkt worden.

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. In groepjes van ongeveer 10 personen zal er o.a. gesproken worden over de eredienst en wat het betekent om kerk te zijn. Iedereen is van harte welkom om aan deze gesprekken deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Henk Siersema, Elly Tollenaar of Cor-Elli de Bruijn

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar
Dhr. Vonck, Mauritsfort 33.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er op dit moment niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. We leven mee met gemeenteleden die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

Orde van de dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Kiony Herrebout

Zingen: Psalm 1 (zo mogelijk staande)

Moment van Stilte

Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)

Zingen: 'Kom, laat ons opgaan' lied 1016: 1, 2 en 3
Lied van de vrede

Gebed om ontferming

Glorialied: 'Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven'
lied 985: 1 en 3

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften

Met de kinderen

Wij zingen het kinderlied (2x):
'Geroepen om op weg te gaan'
Lied 832

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan met het Licht van de Paaskaars, naar de kinderkring o.l.v. Kobi Heeringa



Schriftlezing: Jeremia 17: 5 – 10

lectrice: Corry Siersema

Zingen: 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons'
Lied 992

Schriftlezing: Lucas 6: 27 – 38

Zingen: 'Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft'
Het lied van het oprechte vasten
Lied 537: 1 en 3

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

de kinderen komen terug in de kerk

Zingen: 'O grote God die liefde zijt' Lied 838: 1, 2 en 3
Het diepste woord

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

bestemd voor Kerk in Actie, Noodhulp

Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.



Gebeden Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –
gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'

Slotlied: 'Liefde, eenmaal uitgesproken' (zo mogelijk staande)
Lied 791: 1, 2, 3 en 6

Uitzending en Zegen

Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c)

Afscheid van Reverend Ank Muller als pastoraal medewerker.
zij heeft de afgelopen maanden pastorale zorg
aan onze gemeenteleden verleend.

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

Bij de komende dienst

Zondag 24 februari, hoopt om 10.00 uur dhr. Theo de Koning uit Nieuw- Lekkerland voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Protestantse Kerk in Nederland: Missionair, **de Bijbel dichterbij**

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn.

In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Na de dienst wordt de volgende **gemeentebijeenkomst** gehouden.

In tegenstelling tot de laatste bijeenkomst is er nu wel gelegenheid tot het stellen en beantwoorden van vragen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in de ontmoetingsruimte en er wordt ook deze keer een verslag van gemaakt.

Bij de komende weken

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

Om 13.15 uur vindt het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Iedereen is van harte welkom, er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Woensdag 27 februari: **Kliederkerk**, groep 3 t/m 6 van de basisschool
Een middag met samen eten, een interactief verhaal en een (knutsel)activiteit
we kijken weer uit naar een leuke middag met ongeveer 15 kinderen

Mededelingen

Kerkbalans 2019

De actie Kerkbalans 2019, die in Januari is gehouden, heeft 45,000 € opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters, Wim de Putter

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl