



Protestantse gemeente
te Hoek

Zondag 1 september 2019
15.00 uur



**Eredienst waarin ds. Saskia Ketelaar
verbonden zal worden aan onze gemeente
en zij intrede zal doen.**

Voorgangers:	ds. Arie van der Maas ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst:	Ada Dieleman
Organist:	Connie van Hermon
Muzikale medewerking:	Andrea van Hermon (klarinet) Houtblazerskwartet Tout Air!
Koster:	Leen Dieleman, Ko Dees
Video Wall:	Andrea van Hermon

Aan onze gasten:

In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand 'T') en er ligt een grootletteruitgave van deze viering op de statafel aan de ingang van de kerkzaal.

Deze dienst is nu of later te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Tijdens de dienst worden er foto's gemaakt.

Bezwaren tegen het plaatsen van foto's van u of jou op de website van de gemeente kunnen ingediend worden bij de scriba: Marinka Mahu (scribaat@pknhoek.nl) of aangegeven worden bij Daniëlle Rijksen en Henk Siersema, zij staan bij de ingang van de kerkzaal

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen.

Mocht u iets te vragen hebben: we staan u graag te woord.

Zondagsbrief
Zondag 1 september 2019
Kleur: ROOD

De bloemen gaan met een hartelijke welkomst groet namens ons allen naar ds. Saskia Ketelaar en haar gezin.

Bij de komende dienst

Zondag 8 september, hoopt om 10.00 uur ds. Pieter Overduin uit Hulst voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland, Jeugdwerk (JOP)
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Bij de komende weken

Dinsdag 3 september: **Open Kerk** (13.00 uur – 15.00 uur)
 Middaggebed in Dagkapel om 13.15 uur
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v)
Iedereen is van harte welkom!
Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Uitnodiging vanuit de Ring:

Zondag 8 september:

Speelmiddag

voor kinderen van 3 t/m 8 jaar en hun ouders

Thema: geloven in het dagelijks leven en je gezin

waar: speeltuin 't Oranjekwartier in Terneuzen
vanaf 15.00 uur

meer info en opgave: joycedegardeijn@hotmail.com



Dinsdag 10 september: **Kerkenraadsvergadering**, aanvang 19.30 uur

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de VOORBEREIDING

Aansteken van de kaarsen door Emily de Koning

Bemoediging en drempelgebed

(zo mogelijk staande)

door ds. Arie van der Maas en gemeente

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Schepper van Hemel en aarde

Vg: Trouw is Hij, tot in eeuwigheid

Allen: Nooit laat Hij los het werk van Zijn handen.

Vg: Hier zijn wij o God,
mensen, overal vandaan.

**Allen: Hier zijn wij o God,
als kinderen in uw Naam.**

Vg: Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.

**Allen: Zie ons aan zoals wij zijn,
met alles wat wij met ons meedragen.**

Vg: Soms zijn we vol van onszelf,
met last van wat achter ons ligt
op de schouders.
Soms zijn we leeg, maar met verlangen
naar liefde, verlangen naar nieuw begin.

**Allen: Breng ons bij u en bij elkaar,
voedt ons vanuit de bron van uw liefde,
Amen**

Zingen: 'Heb dank o God van alle leven'

Lied 315 vers 1 en 2

Muziek van 'Tout Air!' : 'Soliloquy' uit Five Short Saxophone Quartets

Dienst van VERBINTENIS

Inleiding

Saskia Lilianne Ketelaar, die op 20 maart 1994 is bevestigd als dienaar des Woords in de Opstandingskerk van Aalst van de Verenigde Protestantse Kerk in België, staat nu gereed om in de Protestantse Kerk in Nederland verbonden te worden aan de gemeente te Hoek.

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen
wat de kerk aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

Om de kerk van Jezus Christus
bij haar roeping in deze wereld te bewaren,
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de heilige Geest
en de opdracht van de gemeente.

Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van dienaar des Woords.

Degenen die met dit ambt worden bekleed,
werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hun wordt toevertrouwd.

Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving der zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toelevens
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen
en leiding te geven aan haar gebed.

Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.

Gebed

Verbintenis

Ik vraag aan u, Ada Dieleman als ouderling van dienst, zijn er wettige bezwaren bij de kerkenraad ingebracht, die deze verbintenis zouden verhinderen?

Ouderling: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

Nu er geen bezwaren zijn ingediend tegen deze verbintenis vraag ik u, gemeente van Christus te gaan staan en antwoord te geven op de volgende vragen:

Gemeente van Hoek, wilt u van harte ds. Saskia Ketelaar in uw midden aanvaarden als voorganger? Wat is daarop u antwoord?

Allen: Ja, dat beloven wij!

Wilt u haar omringen met uw meelevens?

Wilt u haar dragen in uw gebeden, haar ruimte geven om zich te ontplooien?

Wilt u met haar meewerken in de dienst van onze Heer en samen met haar de hoop die in ons is uitdragen?

Gemeente, wat is daarop u antwoord?

Allen: Ja, dat beloven wij!

Zo mogen wij haar dan verbinden aan deze gemeente.

Door haar verbintenis aan deze gemeente ontvangt Saskia Lilianne Ketelaar de opdracht om voor te gaan in de verkondiging van het Woord, in de bediening van Doop en Avondmaal, in de pastorale zorg en in het geloofsonderricht, met de gaven die haar gegeven zijn.

Zingen: 'Wil je opstaan en mij volgen?' een lied uit Iona

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam.
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij en in Mij?
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Saskia Lilianne,

Deze gemeente heeft jou gevraagd
om op jouw eigen wijze predikant in haar midden te zijn,
haar te dienen met de gaven die jij hebt gekregen.

Weet je je daarin geroepen door God?
En wil je daaraan gehoor geven,
met aandacht, trouw en fantasie.
Met humor en inzicht.
Met hart en ziel?

Antwoord: Ja, ik weet mij geroepen en ja met de hulp van God, dat wil ik!

Beloof je daarbij geheim te houden wat je in vertrouwen wordt gezegd
en ben je bereid je in dit alles te houden aan de orde van de kerk?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

En beloof je je ambt op deze plaats trouw te zullen bedienen,
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer
op jouw weg brengt?

Antwoord: Ja, met heel mijn hart.

Gedenk altijd met dankbaarheid dat God het is, die zijn gemeente
sticht en onderhoudt, dat het Christus' eigen kudde is die je wordt
toevertrouwd. Aanvaard daarom je opdracht met blijdschap.
Voed jezelf met de goede woorden die God spreekt en open je
voor de kracht van Gods Geest.

Zingen: 'Neem mij aan zoals ik ben' een lied uit Iona

Take, O take me as I am; _____ sum - mon out what I shall be; _____
Neem mij aan zo - als ik ben. _____ Zui - ver uit wie ik zal zijn. _____

set your seal up - on my heart and live in me. _____
Druk uw ze - gel op mijn ziel en leef in mij. _____

Zegenbede

Mag ik de zeven gemeenteleden die daarvoor gevraagd zijn, verzoeken rondom de knielbank te komen en deel te nemen aan de zegening?

Wij bidden:

God, leg uw Naam op deze mens,
Saskia Ketelaar.
Schrijf uw liefde in haar hart
en roep uw Geest in haar wakker.
Prent uw wegen in haar hoofd en handen.
Wij bidden haar toe volharding in wat vandaag begint,
trouw aan U, trouw aan mensen, trouw aan zichzelf.
Laten zorgen, moedeloosheid, verlamming
en verdriet nooit groter zijn
dan het geloof van haar en van deze gemeente.

Handoplegging

Wees gezegend in je dienstwerk,
een geroepen mens,
verlicht door de Geest van de Eeuwige,
begenadigd met zijn liefde.
Dat ook jouw dienst zijn gemeente bouwt
en het komen van zijn Rijk zal verhaasten. Amen.

God, onze hemelse Vader, die je naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde je aan deze gemeente en geve je de genade,
dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam moogt zijn.

Zingen: 'Behoed en bewaar Gij haar lieve God'

Behoed en bewaar Gij haar, lieve God.
Wijs Gij haar de goede wegen

Wil in de woestijn het manna zijn,
omring Gij haar met uw zegen. (2x



**Symbolisch laten we zien dat het werk kan beginnen:
overhandigen van de sleutel**

door ouderling - Kerkrentmeester Ko Dieleman

Muziek door Connie en Andrea van Hermon:

'Summer' van Suite from the Victorian Kitchen Garden

Dienst van het WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Met de kinderen

Na het **zingen** van 'Geroepen om op weg te gaan' lied nr. 832 gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd, met het licht van de Paaskaars, naar de kinderkring o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel en Dagmar Elve

Eerste Lezing: Deuteronomium 24: 17 – 22 Lectrice: Nadia de Bruijn

Zingen: 'De eersten zijn de laatsten'
lied 991 vers 1 - 4

Tweede Lezing: Lucas 14: 7 – 24 Lectrice: Nadia de Bruijn

Zingen: 'De eersten zijn de laatsten'
lied 991 vers 5 - 8

Uitleg en verkondiging

Muziek van 'Tout Air!': 'Pavane' van Gabriel Faure

Zingen: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'
lied 388

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelman.

Refr.: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!



Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

na het zingen van dit lied komen de kinderen onder orgelspel terug in de kerk

Dienst van GAVEN en GEBEDEN

Namens de kinderen en tieners door jeugdouderling Daniëlle Rijksen

Enkele woorden namens de gemeente

door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Henk Siersema

Zingen: 'Tienduizend redenen' Opwekking, lied 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein: (2x) Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Inzameling van de gaven

bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Missionair

Tijdens de collecte spelen Connie en Andrea:

- Abba Vader - Land op Hope and Glory
- Veilig in Jezus armen - Ik wandel in het licht met Jezus

Gebeden

– Dankgebed – Voorbede – Stil gebed

afgesloten met het gezamenlijk zingen van 'Onze Vader in de hemel'

lied 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.
Amen.

Heenzending

Slotlied: 'Zou ik niet van harte zingen'

lied 903: 1 en 5

Zegen

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen (lied 431c)

Gelegenheid voor een enkel woord

Gelegenheid voor gelukwensen voor in de kerk

Orgelspel

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

**Na de dienst is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of frisdrank**

**Voor genodigden is er aan het eind van de middag,
voor degenen die dat willen,
brood met salades.**

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl